



Bu Zorlu Dönemi Dayanışma İçerisinde Haklarımıza Sahip Çıkararak ve Örgütlenerek Aşacağız!

Ancak unutmamalym ki;

Zor süreçleri aşmak haklarımızdan vazgeçmemekle, gasp edilen haklarımızı yeniden kazanmakla, dayanışmayı güçlendirme ve örgütlenmeye mümkündür.

Sağlık ve sosyal hizmetlerin piyasalaştırıldığı, emekçilerin de kölece çalışma koşullarına maruz bırakıldığı bu dönemde pandemi ile birlikte açığa çıkan krizi aşmanın liberal politikalarla mümkün olmadığı artık herkes açısından bir ön kabul olarak yaşanmaktadır.

Tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını milyonları bulan vaka, yüzünü aşan ölümün çaresizliği ile toplumu kuşatma altına aldı.

Pandemi ile mücadelenin en ön safında görev yapan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bu zorlu dönemle baş etmeye çalışırken, sağlığımızı ve güvenliğimizi de korumaya çalışıyoruz.

Az kişi ile böylesi zorlu bir süreci yürütmeye çalışırken iş yükümüzün arttığı yetmezmiş gibi, iş bilmez yöneticiler ve gerekli tedbirlerin alınmaması kaygımızın her geçen gün artmasına da neden olmaktadır.

Düşük ücretle, iş güvencesinden yoksun, esnek ve kural dışı çalıştırmanın yanı sıra personel eksikliği nedeniyle yoğun iş temposuna karşı mücadele yürütürken, bir de salgın eklenince çalışma hayatımızın daha da zorlu geçeceğini bilmek için kahin olmaya gerek yok.

Peki yerine ne koyacağız;

“Başka bir sağlık ve sosyal hizmet mümkündür” diyerek söze başlamalı ve parasız, nitelikli, ulaşılabilir, eşit ve anadilinde bir sağlık ve sosyal hizmet için mücadele etmeliyiz.

Tabi önce emek hareketinin yoğun mücadelesi sonucu kazanılmış olan haklarımıza sahip çıkmakla işe başlamalıyız. Bu haklarımızın başında ise iş ve gelir güvencesi gelmektedir. Güvencesiz ve farklı statülerle sürdürülen çalışma rejimi, aramızdaki birliği ve dayanışmayı bozarak yarattığı rekabet ile bir avuç yönetici karşısında bizi zayıf ve savunmasız kılmıştır.

Böylesi olağanüstü dönemlerde örgütlü hareket etmek yerine bireysel davranan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri tedbirsiz, fazla/angarya çalışmaya mahkum ediliyorlar. Salgınla mücadelede en ön safta kadro, statü, meslek vb. ayrımlarını bir kenara bırakarak canla başla görev yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ne yazık ki, güvencesiz çalıştırma biçimlerine tabi kılındıkça yaşamları daha da zorlaşıyor.

Bu nedenle sağlık ve sosyal hizmetler alanında farklı statülerde çalıştırma biçimleri ortadan kaldırılmalı tek, kadrolu, eşit ve güvenceli bir çalıştırma biçimi uygulanmalıdır.

Çalışanların ücretlerinin düşürülmesi sürecinin önemli adımları direnç gösterecek kesimleri ikna etmeye yönelik adımlarla başladı. Direnç gösterecek kesimlerin başında gelen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ikna etmek ve birliği dağıtmak için farklı statülerde çalıştırmanın yanı sıra performansa göre ücretlendirmeyi uygulamışlardır.

Performansa göre döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücretlerinin artırılması gibi uygulamalarla emekçilerin çalışma yaşamında, emeklilikte ve herhangi bir durumda çalışamaz duruma geldiğinde yaşamını sağlayan tarihsel bir kazanımı olan temel ücret talebi sönmüştür.

Temel ücret işveren/yöneticilerin keyfi uygulamaları, fazla/angarya çalışmanın karşısında emekçilerin de birlikte mücadele etmesini sağlamaktadır. Oysa performans sistemi, emekçiler arasında rekabeti artırmakta, taleplerin ortaklaşmasını engellemekte, birlikte mücadelenin önünü kesmektedir. Yöneticilere keyfilik tanıyan bu sistem emekçileri zayıf düşürdüğü gibi emeklilikte aç kalmamak için ileri yaşlara kadar da çalışmak zorunda bırakıyor.



Bu nedenle ilk fırsatta cezalandırma aracına dönüştürülen performans sistemi kaldırılmalı ve eşit işe eşit ücret temelinde çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek temel ücret uygulanmalıdır..

En önemlisi ise çalışırken sağlığımızdan ve yaşamımızdan olmamak için çalışma koşullarımızın düzeltilmesi için emek hareketinin büyük bedellerle kazandığı işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine sahip çıkmamız gerekiyor.

Ağır ve tehlikeli işlerde süreye yayılmış bir şekilde sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sağlığını ve yaşamını kaybederken, son yıllarda iş kolumuzda yaşanan intiharlardaki artışlar işin ciddiyetini ortaya koyarken yaşanan salgınla birlikte sağlığımız ve güvenliğimiz için çalışma koşulları ve alınan tedbirler konusunda daha hassas olmamız gerektiğinin farkına vardık. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerindeki Covid-19 pozitif vakaların artışı da sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sağlığının ve güvenliğinin öncelikli olarak ele alınmasını gözler önüne sermiştir.

SES olarak ilk vakanın ortaya çıkması ile birlikte “sağlık çalışanını korumak toplumun sağlığını korumaktır” şiarı ile Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililerin gerekli önlemleri alması konusunda uyarılarda bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz.

Tabi biliyoruz ki, kendi sağlığımıza ve güvenliğimize biz sahip çıkmazsak, bunun için yeterince ses çıkarmazsak yönetenlerin bizlerin sağlığı ve güvenliğine yönelik gerekli adımları atmayacağı gün gibi aşikardır.

Bu nedenle böylesi bir dönemde yöneticilerin insafı ile sağlığımızı ve güvenliğimizi korumaya dönük adımları beklemek yerine tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çok tehlikeli ve riskli bir ortamda çalıştıkları için sağlık ve güvenliklerini koruyacak işçi sağlığı ve güvenliği birimlerinin aktif bir şekilde çalışması sağlanmalıdır.

Salgından önce boy gösteren ekonomik kriz salgınla beraber derinleşerek devam edecektir. Sonuçları ile geniş halk kesimlerini etkileyen bu krizin faturası örgütlenip mücadele etmezsek krizin sorumluları tarafından ezilenlere, kadınlara, emekçilere kesilerek çözülmeye çalışılacaktır.

Başta yaşadığımız salgın ortamında, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesini yöneticilerin insafına bırakmayan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin içerisinde yer aldığı, birlikte tartışıp, birlikte karar alıp, birlikte hayata geçirmeye çalışacağımız işyeri salgın komiteleriyle sürece müdahale edeceğiz.

İşyeri salgın komiteleri ile salgınla mücadele ederken, salgın esnasında ve sonrasında emekçilerin hayatını zorlaştıracak politikalara izin vermeyeceğiz.

Dayanışacağız, taleplerimiz etrafında örgütleneceğiz ve mücadele ederek eski sömürüye dayalı, baskı, savaş, talan, doğaya hükmeden, eril düzen yerine özgür bir yeni düzen inşa etmek için yola koyulacağız.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini dili, dini, ırkı, cinsi, çalışma statüsü, mesleği ne olursa olsun gelecek güzel günler için kafa kafaya vermeye, kol kola girmeye ve birlikte mücadele ederek kazanmaya davet ediyoruz.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini işyeri salgın komiteleri oluşturmaya, sağlıkları ve gelecekleri için ayağa kalkmaya, örgütlenmeye ve SES'lenmeye davet ediyoruz.

Yaşamak ve yaşatmak için SES'len!

