



SES

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI



SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN

Sendikamız tarafından düzenlenen “Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetler; Sorunlar ve Çözümlerimiz” temalı sosyal hizmet sempozyumu 20–21 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da yapıldı. Genel Başkanımız ve KESK Genel Başkanının açış konuşmalarıyla başlayan sempozyum, yürütülen tartışmalarla akademik bilgiyi saha bilgisiyle birleştiren “bilgi şölenine” dönüştü.

Sendikamızın 6. Olağan genel kurul kararı olarak hayata geçirilen “Sosyal Hizmet Sempozyumu” 1. gününde açılış konuşmaları, konferans sunumları ve panel yapıldı. 2. gün iki ayrı salonda toplam 16 bildiri sunumu, 5 konuda kısa sunumlar ve ardından iki saati aşan görüş, önerilerin dile getirildiği “serbest kürsü” ile son buldu.



Bedriye YORGUN – SES Genel Başkanı

Neo-liberal küreselleşmenin sonuçlarının giderek belirginleştiği bir ortamda piyasalaştırılmak istenen sosyal hizmet anlayışının var olan sorunları derinleştirileceği açıktır.

Genel bütçeden sosyal hizmetlere ayrılan payın, kara delik kaygısından uzak, sosyal devlet kimliğine uygun bir katkısı esas alması, bölgeler arası ekonomik ve sosyal eşitsizlikler dikkate alınarak sosyal hizmetlerin programlanması, gündelik ihtiyaçlar yerine uzun vadeli çözümlerin geliştirilmesi, farklılıklar gözetilerek merkezi ve yerel ölçüde planlamaların yapılması, gelir dağılımı bozukluğu, yoksulluk ve işsizliğin engellenmesine dönük somut adımların atılması taleplerimizdir. Aynı zamanda sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, iş güvencesiz –sözleşmeli- taşeron çalıştırma biçimlerinin terk edilerek nitelikli işgücü istihdamı sağlanması bilinci ile daha çok örgütlenecek, daha çok güçleneceğiz. Eşit, ücretsiz, nitelikli kamusal bir sosyal hizmet için mücadele edeceğiz.



Sami EVREN KESK Genel Başkanı

Neo-liberal politikaların en acımasız yüzünü gösterdiği alanlardan biri de burada tartışılacak olan sosyal hizmetler alanıdır. Bu politikaların uygulayıcıları bir yandan yoksulların, emekçilerin, işsizlerin kısaca tüm ezilen kesimlerin bu hizmetlere ulaşmasını ortadan kaldırırken, bir yandan da buralar sermaye için yeni bir birikim alanı haline getirilmekte. Oysa biliyoruz ki, sosyal hizmetler dediğimiz şey, büyük mücadeleler ve acılar sonunda elde edilmiş insan haklarının temel hak ve özgürlüklerinin en temel yapı taşlarından biridir. Bu yüzden sosyal hizmetlerin kamusal niteliğinden asla vazgeçilemez.

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA H.Ü Sosyal Hizmet Bölümü

Bizim için her kriz, çok ağırdır. Kendimiz için, yaşadıklarımız için olduğu gibi bizim müracaatçılarımız açısından, okumalarımız açısından, öğrenmelerimiz açısından ve mücadelemizi planlamamız açısından son derece ağırdır, çünkü biz hakları gasp edilen insanlarla çalışıyoruz.

Sosyal hizmet mesleği ve bilimi mutlaka politik olmak durumundadır. Duruşumuzu, yerimizi belli etmek durumundayız. Politik olmak demek siyaseten öyle olmak, böyle olmak değildir, taraf olmaktır.

Sosyal hizmet mesleği doğası gereği, insanların güçlendirilmesinden, toplum kaynaklarını geliştirmekten, kaynakların adaletli paylaşımından ve devletin kaynak dağıtımında ve yeniden dağıtımında, sosyal adalet ve sosyal hukuk anlayışını sağlamada görevlidir. Ne zamanki devlet bu görevlerinden yavaş yavaş çekilmeye başlar ve nerede liberal piyasa ekonomileri ortalıkta cirrit atar, o zaman sosyal hizmet, her zamankinden daha çok konuşulur, sosyal hizmet uzmanı her zamankinden daha çok çalışır, üretir ve hak takibi yapmak durumunda kalır. Bunun için bugün buradayız arkadaşlar.

İki türlü yardım yapılır, birisini devlet yapar, insan hak ve özgürlüklerini temel alır ve kurumsal bir hizmettir, kişiyi geliştirir, kişiyi ve aileyi geliştirir yeniden bu toplumda aktif bir üye olması için desteğimizi sağlarız. İkincisi tortusaldır, yani sadakadır. Bugün yardım yaparsınız, yarın yardım yapamayabilirsiniz. İnsanları geliştirmez, geçicidir. Ama bu geçiciliği de zaman zaman kullanabiliriz tabii, çok da aykırı gelmediği zamanlar vardır. Burada içinde yaşadığımız şu günlerde, tortusal yardımlar bütün Türkiye'deki sosyal yardımların genel bir aynası olmuş gibi.

Dr. Levent KORKUT
Uluslararası Af Örgütü
Yön. Kur. Üyesi

Günümüze baktığımızda küresel mekanizmaların sadece finansal mekanizmalar olduğunu görüyoruz. Esas olarak finansal mekanizmalar ve iktisadi mekanizmalar. Bunun ötesine geçen sosyal kurumların çok zayıf olduğunu söylemek mümkün. Mesela Birleşmiş Milletler 1945 koşullarında kurulmuş bir uluslararası örgüt ama dünyanın şu anki küresel sorunlarını karşılamaya yetecek ne yetkisi var elinde ne de bu adaleti verebilecek adil bir sistemi var. İşte bir güvenlik konseyi var, belli ülkelerin veto hakkı var orada. Bir demokrasi platformu değil bu nedenle, yetkisi yok, dünyada karar alma yetkisi yok. Bu nedenle de etkili hale gelemiyor. Dünyada şu anda faaliyet gösteren sosyal hakları ve sosyal mekanizmaları ele alan bu konularda karar veren bir mekanizma, herhangi bir mekanizma yok. Ama baktığımız zaman bir sürü finansal kurum var, IMF var, Dünya Bankası var, finansal kurumlar bolluğu var

Dr. Fevziye SAYILAN
A. Ü. Eğitim Bilimleri

Eğitim alanında küreselleşme dediğimiz politikalardan en fazla etkilenen şey oldu. Çünkü modern devletin örgütlü modernliğin kendisinin kaldırıcısıydı.

Sosyal devlet tasfiye edilirken çok önemli bir değişim yani eğitimin, sağlığın, sosyal hizmetlerin tasfiye edilmesi ile beraber, bunlara yönelik kamu hizmetlerinin tasfiyesi meydana geldi.

Bilimsel, laik ve akılcı eğitim çözüldürken, onun yerine dinselleşme başladı eğitimde, bu çok önemli bir değişim alanında. Bu küreselleşme çağında oldu. Eşitsizliğin küresel ölçekte bir boyutu ise; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki eğitim, bilgi ve bilim açığını çok muazzam bir biçimde açtı.

Prof. Dr. Feride AKSU
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konsey Üyesi

Sağlık reformu ile ne kastediliyor, ne dayatılıyor? Sağlık için kamu maliyetlerinin sınırlanması, yabancı kaynak desteğinin artırılması, sağlık sektörünün piyasaştırılması, özelleştirilme, hastanelerin işletmeleştirilmesi, kamu hizmetlerinde sözleşme uygulaması, özel sağlık sigortaları ve toplum finansmanı tekniklerinin geliştirilmesi.

Bu dönem çalışanlar için işsizlik demek. İş bulabilen ya da işinde kalabilenler için de; ücretlerin düşmesi, maaşsız izinler, buna razı olma, yoksullaşma süreci demek. Gerçekten hani belki, çok karamsar olacak ama sağlık açısından çok kara günler beklemekte. O nedenle ekonomik krize karşı emeğin savunma programını güçlendirecek, herkes için sağlık güvenli gelecek mücadelesini hep birlikte öreceğimiz bir süreç olmalı diyorum.



Hürriyet UĞUROĞLU

Küresel kapitalizmin bu ülkeye yerel işbirlikçileri ile birlikte seçtiği rol ve işlev, tüketen ve itaat eden toplumdur. Tanımlanan insan da bu özellikler içinde olmalıdır. Tamamen biat. Sosyal hizmetlerle ilgili politik hukuki, yapısal düzenlemeler hep bu anlayış, plan ve program dâhilinde ele alınmaktadır. Kalkınma planlarından, hükümet programlarına ilgili tüm hukuki düzenlemeler kadar SHÇEK Kuruluş Kanunu, 1983'den beri çok defa değişmiş sürekli paylar azaltılmış, katma bütçeli özelliğini yitirmiş, personel ve bütçe kısıntılarına tabi tutulmuş, ucuz emek yaratmayla kamu hizmeti sunamaz konumuna getirilmiştir.

Gelinen noktada diğerlerinde olduğu gibi devlet yapamıyor, piyasada üretilsin, yeterli karlılık sağlanır denerek, özelleştirme ve özel sektörün konusu haline getirme planlı, programlı gerçekleştirilmiştir. Sosyal hizmet piyasalaştırılmıştır. Eşit ulaşılabilirlik, eşit ihtiyaçlar için, eşit kullanım hakkı, herkes için eşit kalitede hizmet sunumu niyetinden dahi vazgeçilmiştir.

Sosyal hizmetlere kaynak yok derken yapılan Dünya Bankası, IMF, AB hibe icraatlarla büyük şirketlerin sosyal sorumluluk projeleriyle, belediye özel idare veya bu sistemden güçlenen, beslenen vakıf veya sivil toplum örgütleri ya da şahıslarıyla, yoksulluğun kul, köle, sadaka kültürünü pekiştirerek, sürdürülmesi, bağımlı itaatkar kitlelerde güç ve iktidar ve karlılığın sürdürülmesi sağlanılmaya çalışılmaktadır

Odağında insan olmayan, insan ihtiyaçlarının insan yararına karşılanması olmayan her politika reddedilmelidir.

Sosyal hizmetin olmazsa olmazı insan hakları ve sosyal adalet ilkeleridir. İnsanın temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve sağlanması demokrasinin varlığı ile ilintilidir. Sosyal hizmetin olmazsa olmazları karşılanmadan gerçek bir sosyal hizmetten söz edilemez. Bu nedenle sosyal hizmet çalışanları, sosyal hizmetin ya da insanca yaşamın olmazsa olmazının sağlanması yönünde mücadele etmeyi önüne koymalıdır.

HAKAN GÜLEŞE

Personel çalışma noktasına geldiğimizde arkadaşlar, şu anda 9600 kadrolu çalışanı var. Özel hizmet alımı ile çalışanların sayısı 10.300'dür. Burada hizmet alım yoluyla alınan şoförler ve il özel idaresi üzerinden alınan meslek elemanları dâhil değildir. Bu rakamı dâhil ettiğimizde 12.000 civarında özel hizmet elemanlarıyla yürütülen bir hizmet vardır. Yani şu anda sosyal hizmetlerde kadroludan daha çok taşeron çalıştırılmaktadır.



KÖKSAL AYDIN

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda; ücret adaletsizliği, personel açığı, fazla çalışma ve angarya üzerinden bir kısır döngü yaşıyoruz. Bu kısır döngüyü ortadan kaldıracak bir örgütsel mücadeleye ihtiyacımız var. Hak almaya başladığımız andan itibaren mücadelemizin önünün de açılacağına inanıyoruz.

Sempozyumdan kesitler ve röportajların yer aldığı 30 dakikalık CD hazırlanmış olup, sempozyumun tamamı kitap olarak basılacaktır.



SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adına Sahibi: Bedriye Yorgun - Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Şükran Doğan

Yönetim ve Yazışma Adresi : Necatibey Cad. No: 82/13-14 Kızılay - ANKARA

Tel: (0312) 232 61 22 pbx - Fax: (0312) 230 21 93 e-mail: ses@ses.org.tr

web: www.ses.org.tr (SES DERGİSİ EKİDİR.)

Baskı: Mattek Matbaacılık Basım Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti. Gmk Bulvarı 83/32 Tel: 229 15 02

26 Ocak 2009

